

# Ben Kim Oluyorum Da İnsanlara Duymak İstemedikleri Hakikati Söylüyorum?

**Editörün notu:** Devrimci komünist önder Bob Avakian'ın aşağıdaki yazısı sosyal medyada paylaştığı bir dizi mesajın 90.'sıdır. Avakian son mesajlarında göçmen karşıtlığı yapan Siyahi halka doğrudan seslenmekte ve ABD'li devrimci komünistler temel kitleler arasındaki faaliyetlerinde bu meseleye derinden eğilmektedirler. İlk bakışta ABD özgülü gibi gözükebilecek bu mesele, temel yöntem ve yaklaşımın dışında *Göçmenlerin Mültecilerin ve Sığınmacıların Şeytanileştirilmesi ve Gerçek Kurtuluş Üzerine* temel çalışmamızda da bahsettiğimiz önemli bir fenomene değinmektedir. Bugün Türkiye'de de yıllardır gadre uğratılmış ezilen uluslar göçmen ve mülteci karşıtı bir pozisyon alabilmekte sistem içerisinde kendilerine daha iyi bir yer isteyebilmektedirler. Dolayısıyla Türkiye devrimci komünistlerinin asli görevlerinden birisi de bu şoven düşüncelerle mücadele yürütmek, halk kitlelerinin maruz kaldığı farklı baskı biçimlerinin esas sebebi olarak bu sistemi teşhir etmek ve ona karşı mücadeleyi örgütlemektir. Yazının orijinaline [https://revcom.us/en/bob\\_avakian/bob-avakian-revolution-90-who-am-i-tell-people-truth-they-dont-want-hear](https://revcom.us/en/bob_avakian/bob-avakian-revolution-90-who-am-i-tell-people-truth-they-dont-want-hear) linkinden ulaşabilirsiniz.

---

Bir numaralı mesajımda doğrudan söylediğim gibi:

*Kim olduğumu açıklayayım: Ben, yüreği ve ruhuyla insanların gerçekten özgür olabileceği bir devrim konusunda ölümüne ciddi ve bu devrimin gerekliliği ve mümkünlüğüne dair bilimsel bir anlayışa sahip biriyim. Her ne kadar bu ciddi bir mesele olsa da, ne benim ne de bizim, bu acınası ve*

*hiçbir yere varmayan "kimin neyi söyleme hakkı var" saçmalıklarına harcayacak zamanımız yok. Herkesin hakikati öğrenme, söyleme hakkı ve sorumluluğu vardır, özellikle de tüm insanlığı ilgilendiren ölüm-kalım meseleleri söz konusu olduğunda. Herkesin bu hakikate göre hareket etme hakkı ve sorumluluğu vardır.*

Özellikle 73 numaralı mesajımda bahsettiğim hakikat (bazı insanların duymak istemediği bir hakikat) tartışma ve kargaşa fırtınası yarattı ve tamamen alakasız, saçma ve çirkin saldırılara neden oldu. Bu 73 numaralı mesaj, bilerek kışkırtıcı ve son derece önemli olan şu başlıkla başlıyor: *"Göçmenlerden Nefret Eden Siyahiler: Daha İyi Olması Gereken İnsanlardan Saçmalık ve Daha Da Kötüsü"* Bu başlığı şu ifade takip ediyor: "Bugünlerde en çıldırtıcı ve üzücü şeylerden biri, bu sistem altında çok acı çekmiş olan Siyahilerin göçmenlerden nefret ettiğini duymak."

Bu mesaj, Siyahilerin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan kitlesel göçlerinde yaşadıkları deneyimleri ve ırkçı beyazlar tarafından nasıl acımasızca saldırıya uğradıklarını hatırlatarak devam ediyor. Ve sonrasında meselenin özüne iniyorum: "Bugün göçmenlere karşı nefret duygularına kapılmış Siyahilere bir sorum var: *Gerçekten de kuduz ırkçı beyazlar gibi mi olmak istiyorsunuz?"*

Çok sayıda Siyahinin göçmenlere karşı ırkçı tutumları daha da üzücüdür, çünkü Siyahilerin, adaletsizliğe karşı savaştan birçok farklı ırk ve milletten insana ilham vermede ve onları birleştirmede çok önemli bir rol oynadığı koca bir tarihi vardır. Bu özellikle 1960'larda geçerliydi. Kişisel bir not olarak, YouTube'daki *RNL-Revolution, Nothing Less!* Show'da benimle yapılan röportajda da bahsettiğim gibi, Siyahilerin bu pozitif rolü –ve özellikle devrimci günlerindeki Kara Panter Partisi– beni devrimci ve komünist olmaya motive eden önemli bir faktördü. (Kara Panter Partisi'nin gelişimim üzerindeki pozitif rolü, ayrıca şu adreste de ele alınmıştır:

<https://revcom.us/en/a/665/bob-avakian-for-the-liberation-of-black-people-en.html>, hem video hem de makale olarak.)

Kara Panter Partisi'nin bizzat deneyimlediğim en olumlu yönlerinden biri, liderlerinin ve üyelerinin, dünyayı gerçekten özgürleştirici bir şekilde değiştirmekle ilgili büyük sorular üzerinde mücadele etmeye açık ve istekli olmalarıydı. Bu, bazı insanların "bu büyük sorular hakkında konuşmaya hakkı olmadığını" iddia etmelerinin aksine, çok önemli bir tutumdur.

Şimdi, göçmenlere karşı ırkçılık yapan Siyahilere karşı mücadele ettiğim için bazı insanların beni ırkçılıkla suçlamasındaki ironiye dikkat çekmeden edemeyeceğim! Evet, bazı Siyahilerin –kuşkusuz hepsi değil, fakat önemli bir kısmı– derhal kurtulmaları gereken bu göçmenlerden nefret etme saçmalığına kapılmış olmaları büyük bir utanç. Hatta bazıları saldırgan bir ırkçı ve her yönüyle faşist olan Donald Trump'ı desteklemeye bile yöneldi. Ve bu insanlar beni ırkçılıkla suçluyor, beyaz olduğum için bu konuda konuşma hakkım olmadığını iddia ediyorlar! (Geçenlerde bir sohbette birinin gözlemlediği gibi, bu saçma bir düşünceye tekabül ediyor: "BA, sen kimsin ki Siyahilere faşist olamayacaklarını söylüyorsun?!")

Bu bir saçmalıktan da kötü.

Bu yüzden, bu saçmalığı savunan insanlara kötü bir haberim var: Bazı insanları rahatsız edecek gerçekler de dahil olmak üzere bu gerçekleri konuşmaya devam edeceğim. Çünkü bu, yaptığım şeyin bir parçası: Her gün, sahip olduğum her şeyimle, derinden ve acilen ihtiyaç duyulan devrime liderlik etmek için çalışmak. Bu, bu sistem altında çok uzun süredir gerçekten acı çeken insanların ve kapitalizm-emperyalizm sistemi altında her yerde acı çeken tüm insanların kurtuluşunu sağlama mücadelesidir.